

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Αγωγή και στον Δαυλό, Ιούνιος 2007

«κούρη δ' ἐν μεγάροισιν ἄγαυοῦ Δευκαλίωνος *
Πανδώρα Δίτι πατρί θεῶν σημάντορι πάντων
μχθεῖσ' ἐν φυλότῃτι τέκε Γραικὸν μενεχάρμην»

«Ἡ κόρη δε στα μέγαρα (στους οίκους) του ευγενούς Δευκαλίωνος,
ἡ Πανδώρα ενοθεῖσα (σιμγθεῖσα) με τον Δία τον πατέρα των θεῶν, τον οδηγό ὅλων,
με αγάπη (στην αγάπη) γέννησε τον Γραικό τον χαίρομαχητή.»

Από τον πατέρα Δία και την Πανδώρα (την πρώτη θνητή γυναίκα) γεννήθηκε κατά τον Ησίοδο (την Ελληνική θεογονία) ο πρώτος θνητός ἄνδρας στον κόσμο ο οποίος ονομάστηκε Γραικός (ὅπως μας αναφέρει το αρχαίο ελληνικό κείμενο).

Να γιατί μας λένε Γραικούς. Οι «ξένοι» γνωρίζουν γιατί πρέπει να ονομαζόμεθα Γραικοί. Επειδή αυτό ενοχλεί, ἔδωσαν σκόπιμα στη λέξη Γραικός την σημασία του «Γραικύλου». Δεν «μπορούν να δεχτούν» το ότι ο πρώτος ἄνδρας πάνω στη γη ἦταν ο Γραικός. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι από αυτόν «κατάγονταν».

Από τον Γραικό προέρχεται το «GRECIA, GREECE» και εκτός του ότι είναι αρχαιότερο του ονόματος «ΕΛΛΗΝ» είναι και σπουδαιότερη ἡ σημασία του.

Ας σκεφτούμε λίγο στο πιο κάτω:

Δίας → Πανδώρα → Γραικός (ελληνική θεογονία)

Θεός → Αδάμ → Εύα (εβραϊκή θεογονία)

Είναι εύκολο να καταλάβουμε από το πιο πάνω, γιατί «διώκεται» ο Γραικός. Καθώς και ποιοι κρύβονται πίσω από την εκστρατεία συκοφάντησής του.

Ἡ ελληνική θεογονία λοιπόν, θέλει τον Γραικό σαν τον πρώτο ἄνδρα που γεννήθηκε στη γη. Οι απόγονοι αυτού ονομάστηκαν «Γραικοί» και ἡ χώρα του Γραικία. Φαίνεται πώς οι μη Ἕλληνες ἔχουν διαβάσει τα σχετικά κείμενα.

Οι πρόγονοί μας, ἔπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς ἤρθαμε». Ἐτσι δημιούργησαν την θεογονία τους (ὅπως και ἄλλοι λαοί τη δική τους).

Φαντασθεῖτε τον καθένα από εμάς να μην ἔχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ἢ να μην τον απασχολεῖ αυτό το πρόβλημα. Ὅχι επειδή «συνειδητά» δεν τον απασχολεῖ ἀλλὰ επειδή δεν τον αντιλαμβάνεται. Ο Γραικός δεν ἀπέφυγε την ἀπάντηση. Το ότι δεν δέχτηκε «απαντήσεις», αν υπήρχαν, ἄλλων λαῶν σημαίνει ὅτι ἢ δεν τον ικανοποιούσαν ἢ ὅτι εἶχε την δυνατότητα να δώσει τη δική του. Το ἔχω τη «δυνατότητα» ὁμως σημαίνει ὅτι ἔχω κοινωνική ὀργάνωση, πνευματική ικανότητα, δυνατότητα ἐπεξεργασίας των παραστάσεων, τέτοια ὥστε να δύναμαι να δώσω τις ἀπαντήσεις μου, ἢ να τις υποστηρίξω και να τις ἐπιβάλλω.

Απαντώντας ο «Γραικός» αυτό το βασικό φιλοσοφικό ερώτημα «απελευθέρωσε» τις δυνάμεις της σκέψης του και οδηγήθη στο ὑψιστο επίπεδο δημιουργίας, ὅπως γνωρίζει ἡ σημερινή ἀνθρωπότητα.

Αν ξεχαστεῖ, αν σβηστεῖ, καταργηθεῖ το Γραικός, τότε θα ἔχει φύγει ἕνας κρίκος από την αλυσίδα της συνέχειάς μας, της ὑπαρξῆς μας, του εθνικού μας γενετικού υλικού, θα ἀγόμεθα και θα φερόμεθα σε ἕνα διαρκές πέρα δώθε με «καρπαζιές». Ἀσυνεχείς, στιγμιαίοι, παθητικοί, ἐκτελεστικά ὄργανα.

Νικόλαος Γ. Τσίτσος

* ΑΠΑΝΤΑ ΙΣΙΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ.

Ναυπηγός Μηχανολόγος ΕΜΠ
Καθηγητής Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού Ασπρωπύργου