

ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ

Εφημερίδα «Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής», Αρ. Φύλλου: 4088, Φεβρουάριος 2006

Οι Αρκάδες λένε ότι πρώτος ο Πελασγός εγενήθη σ' αυτή την γη. Στο μέγεθος, στην δύναμη, στην ωραιότητα και στην γνώμη υπερίχε των άλλων. Αυτός είναι ο λόγος που τον εκλέγουν να τους βασιλεύει. Έγραψε γι' αυτόν ο Άσιος:

Τον ίσον με θεόν Πελασγό στα βουνά με τα υψηλά δένδρα η μαύρη γη γέννησε για να δημιουργήσει το γένος των θνητών.

Ο Πελασγός επινόησε την κατασκευή σπιτιών. Επίσης κατά την διάρκεια της βασιλείας του λένε πως η χώρα (Αρκαδία) ονομάστηκε Πελασγία.

Γιός του Πελασγού ήταν ο Λυκάονας ο οποίος εφεύρε και έπραξε πράγματα σοφότερα από τον πατέρα του.

Έκτισε την πόλη Λυκόσουρα (ήταν η πρώτη πόλη που είδε το φως του ήλιου) πάνω στο Λυκαίο όρος, ονόμασε τον Δία Λυκαίο και καθιέρωσε τους αγώνες που ονομάστηκαν Λύκαια πριν ακόμη θεσπισθούν στην Αθήνα τα Παναθήναια.

Νομίζω (Παυσανίας) ότι ο Κέκρωψ στην Αθήνα και ο Λυκάων στην Αρκαδία βασίλευσαν την ίδια εποχή.

Τα παιδιά του Λυκάονα έκτισαν πόλεις όπου ο καθένας ήθελε. Ο Πάλλας έκτισε το Παλλάντιο, ο Ορεσθέας το Ορεσθάσιο, ο Φίγαλος την Φιγαλία, ο Θώκνης την Θωκνία, ο Άκακος το Ακακήσιο, ο Τραπεζέας την Τραπεζούντα, ο Ελισόνας την Ελισόνα, ο Δασέατας την Δασέα, Μακαρίας την Μακάρια, ο Ορχομενός τον Ορχομενό και το Μεθύδριο, ο Υψούς την Υψούντα.

Ο Μαίναλος έκτισε την ονομαστή τον παλαιό καιρό πόλη Μαίναλο, ο Τεγεάτης την Τεγέα, ο Μαντινέας την Μαντίνεια. Οι Κρώμοι εκτίστηκαν από τον Κρώμο, η Χαρισία από τον Χαρίσιο, οι Τρικόλωνοι από τον Τρικόλωνο, οι Περαιθείς από τον Περαιθό, η Ασέα από τον Ασέατα, η Λυκέα από τον Λυκέα και η Σουματία από τον Σουματέα.

Ο Αλίφηρος και ο Ηραιεύς έδωσαν τα ονόματα τους σε πόλεις επίσης.

Ο Οίκωτρος ο Νεώτερος από τα αρσενικά παιδιά του Λυκάονα, ζήτησε από τον αδελφό του Νύκτιμο χρήματα και άνδρες και με πλοία έφτασε στην Ιταλία. Αυτός είναι ο πρώτος στόλος που εστάλη από την Ελλάδα για δημιουργία αποικίας.

Ο Λυκάων είχε και μια κόρη την Καλλιστώ. Την Καλλιστώ, όπως λένε οι Έλληνες, ερωτεύθηκε ο Δίας και συνευρέθη μαζί της. Η Ήρα αφού τον "έπιασε", μεταμόρφωσε την Καλλιστώ σε αρκούδα. Η Άρτεμη για χάρη της Ήρας σκοτώνει την Καλλιστώ με το τόξο της. Ο Ζεύς τότε στέλνει τον Ερμή για να σώσει το παιδί του που βρισκόταν στην κοιλιά της.

Ο Ζεύς μεταμόρφωσε την ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε αστερισμό ο οποίος ονομάζεται "Μεγάλη Άρκτος (αρκούδα)".

Είναι όμως πιθανό ο αστερισμός να ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Καλλιστώ, ο τάφος της οποίας ευρίσκεται στην Αρκαδία.

Αφού πέθανε ο Νύκτιμος (ο μεγαλύτερος γιός του Λυκάονα), έγινε βασιλείας ο Αρκάς, γιός της Καλλιστώ και του Διός. Βασιλεύοντας του Αρκάδα η χώρα ονομάστηκε Αρκαδία από Πελασγία και οι άνθρωποι Αρκάδες από Πελασγοί. Αυτός δεν παντρεύτηκε θνητή γυναίκα αλλά την Δρυάδα νύμφη με το όνομα Ερατώ. Από αυτήν εγέννησε τον Αζάνα, τον Αφειδάντα και τον Έλατο. Πρώτα γέννησε ένα νόθο παιδί με το όνομα Αυτόλαος

.....
.....
Οι **Αρκάδες** ονομάζονται επίσης και "**ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ**" (λέγεται,
- Πausανίας - πως υπήρχαν πριν την δημιουργία της Σελήνης).....
.....

Από τα Αρκαδικά του Πausανία

**Επιμέλεια μετάφραση
Νικόλας Γ. Τσίτσος
Ναυπηγός Μηχανολόγος ΕΜΠ**